



De Schoolkrant

DE SCHOOLKRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR LEERLINGEN VAN DE KRING EN WEEKBLAD GILZE EN RIJEN



De Schoolkrant is een initiatief van Weekblad Gilze en Rijen in samenwerking met de basisscholen in de Gemeente Gilze en Rijen. De schoolkrant wordt gemaakt door leerlingen van de basisscholen zelf en hierin laten ze zien wat hen bezighoudt, aan welke projecten ze werken etc... De eerste Schoolkrant wordt verzorgd door leerlingen van de Kring. In een aantal door hen gemaakte 'gevelgedichten' krijgen we een kijkje in de leefwereld van de kinderen van de Kring. We wensen u veel leesplezier. Houdt Weekblad Gilze en Rijen in de gaten voor de volgende uitgave van de schoolkrant!

Papagaai

ik zit in een kooi
ik heb veren overal
ik praat ook mensen na
ik kijk via de kooi achter de tralies naar het gezin.
Ik fluit heel vaak en ik heb hele mooie kleur veren
ik zit vaak op iemands schouder
vaak vlieg ik in het rond, vele geven mij iet lekkers
wat een heerlijk leven heb ik toch.

Rijtjes huizen

Rijtjes huizen
Ik zie er 1,2,3 en 4 en nog veel meer
Elk huis is een gevoel.
Boos ,blij ,verdrietig en nog veel meer.
Als een schoorsteen rookt is dat mijn gevoel.
Welk gevoel heb ik nu
Weet jij het?
Ik weet het. Gelukkig!

HAAI

Ik ben een haai
Ik heb grote vinnen en een staart
Ik zwem , speel , en jaag
Prooien die lust ik wel in mijn maag
Met mijn hele school speel ik een groot spel
Samen met mijn vrienden jawel
Zou ik mensen kunnen begrijpen?
Of begrijpen zij mij
Van al die vragen
wordt ik toch niet zo blij
Als ik het vraag rennen ze weg
Of heb ik in mijn leven alleen maar pech



Snoepjes

Mmm, wat en zoete geur
Mmm, wat een zoete smaak
Ben ik nou roze of blauw
wat voelt dat zacht
Was ik maar een snoepje
Was ik maar jou.

Gaten

Gaten komen soms vanzelf.
Maar soms maak je ze zelf
Met pen in een etui
Of met een boor in de muur
Wat vindt de muur hiervan?
Ach dat is gewoon mijn taak
...zucht de muur.

Vrienden

Vrienden staan altijd voor je klaar
Of het nou jongens of meisjes zijn
Je kan al je geheimen kwijt
Vrienden zijn je leven
Want vrienden zijn er voor altijd
Beste vrienden kun je vertrouwen.

Bodhi, september 2015

Vlinder

Ik ben een vlinder
Ik heb vleugels links en rechts
Nectar dat lust ik wel in mijn bek
Snoep geef dat maar niet
Ik heb al genoeg van suikerriet

Parkiet

Daar zit ik dan
Tussen de tralies door
Kijk ik naar hen
Wat een lawaai
Wat een rotzooi
Ik kijk om me heen
Hier ook al zo'n rotzooi
Zou ik het zelf op ruimen
Of wacht ik tot zij het doen
Ik weet het nog niet.



Hond

Ik ben een hond.
Ik ren, blaf, knuffel
met mijn baasje.
Ik speel met een bal,
Wandel door het bos.
Ik slaap in mijn mand.
Ik hou super veel
Van knuffelen.
Wil er ook iemand
Met mij spelen?



Telescoop

Ik wil graag
Leren kijken
Naar de Aarde, Venus of Mars
Of wacht ik
Tot ik de maan zie
Zou je door
Mij willen kijken?

Flesje

Je kijkt dwars door mij heen.
Tenzij ik gevuld ben.
Zou je uit mij willen drinken.
Schenk je je glas nog eens vol?
Heb je me nog nodig.
Of eindig ik in dat zwarte gat.

Lego

Ik zoek een plaat. En ik ga erop zitten
Dan vraag ik aan de andere Of ze mee willen bouwen.
De helft zijn speciale stenen.
Toen kwamen de tandwielen En staven tegen.
Daarna kwamen de powerfuncties En toen reed de toren.
Waar zou de toren heen gaan?